

*PHV vill visa på varje människas unika värde,
med eller utan funktionsnedsättning.*



FOTON: ANDERS HÄLLZON

Samuel Klintefelt i mitten och Emma Grennard th tillsammans med två hängivna allsångsledarspiranter.

Mälarökyrkan på Ekerö har bland annat blivit en uppskattad mötesplats för personer i kommunen med en eller flera funktionsnedsättningar. Sen starten 1995 har populariteten hållit i sig år efter år. En tisdagkväll i månaden är vikt för detta, så även nu i början av november.

– Vi kände att vi ville göra något för den här gruppen berättar initiativtagarna, Bengt och Ingeborg Claesson som fortfarande håller i.

Samlingarna blev omtyckta och det visade sig att fler ville vara med och smaka på både hembakat bröd och

sjunga med i allsången i Mälarökyrkans ändamålsenliga lokaler mitt i Ekerö centrum. Det brukar bli nio träffar per år och som sagt alltid på en tisdag.

När Samuel Klintefelt började som pastor januari 2010 efterträdde han Lena Tellebo som med sin medverkan var med och utvecklade konceptet ett steg till.

Sedan en tid tillbaka är även Ekebyhovkyrkan, alltså Svenskkyrkan i närheten med som inbjudare. Emma Grennard diakon i kyrkan känner även hon en glädje över dessa träffar.

Samlingen startar kl 18.00 med drop-in-fika. Ingeborg

Läs mer...



Violonisten Anna Stigmer och pappa Roland Forsberg vid flygeln.



Nybakat och påpassligt serverat av Eva Grön.

Mälärökyrkans cafédel inbjuder till gemenskap.



En av de tidiga initiativtagarna, pappa Bengt Claesson tillsammans med sonen Per i samspråk med Fredriks mamma.



Under sången "Du vet väl om att du är värdefull" delar Samuel och Emma ut uppskattade kramar både till höger och vänster.

och väninnan Eva Grön turas om att baka och tillsammans serverar de vid borden. När det gått 20 minuter påannonserar Samuel att det nu är dags att flytta in i kyrksalen så vi kan sjunga mycket för och med varandra.

– Ofta väljer vi igenkännande sånger som finns i sånghäftet, berättar Samuel.

Först ut denna kväll blir "Jag blir så glad när jag ser dig" följt av nästa superhit – Carolas "Främling". Flera vill komma upp på estraden och gunga loss tillsammans med Samuel och Emma.

Kvällens gäst är en av radiosymfonikernas violinister, mammalediga Anna Stigmer, som med fiol i handen ackompanjeras av pappa Roland Forsberg.

– Hur många har hört en fiol så här nära frågar Samuel...flera händer och förväntansfulla tillrop hörs.

Till kraftiga applåder framför Anna och Roland ett stycke till innan det är dags att ge plats för önskesånger. Någon ropar inte helt otippat ... "leende guldbruna ögon" som på grund av sin popularitet också finns med i sånghäftet.

– Är ni glada idag, frågar Samuel som får ett rungande "ja" tillbaka.

Varpå alla klämmer i och gör rörelserna till sången "Ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir. För dina vänner är mina vänner..."

Caroline, veckans jubilar gratuleras, naturligtvis med sång!

Innan klockan närmar sig sju är det dags för avslutningssångerna

"Du vet väl om att du är värdefull och "Gud som haver barnen kär". När vi sjunger dem passar Samuel och Emma på att hälsa och krama om alla i gruppen.

På bussen hemåt mot Brommaplan kommer jag i samspråk med Fredriks mamma som uttrycker sin stora tacksamhet till gemenskapsträffarna.

– Jag tror jag gör mig till tolk för fler än mig och Fredrik. Tänk om vi kunde mötas varje vecka, man blir så glad över det här engagemanget och bemötandet.

Anders Hällzon

Kom och tillverka åt Herren!

Ibland fångar några ord min uppmärksamhet, jag blir nyfiken och läser lite till. Sällan kan jag applicera texten rakt in på mitt liv, men ordet stannar kvar och gör något. Börjar växa, lever nästan sitt eget liv och blir ibland till något viktigt.

Nu är precis ett sådant tillfälle. Det som efterfrågas i texten är något mycket speciellt. Långt från min vardag tänker jag där jag sitter framför brasan och hör veden spraka, känner värmen från de orange lågorna som utan förakt kastar sig upp och ner, in och ut. Orden jag läste var Moses och det börjar röra på sig i både hjärta och hjärna: "kom och tillverka åt Herren". Nä, inte är jag hantverkare, eller har fina ägodelar, eller ett speciellt kunnande som efterfrågas. De som i texten kom med sin gåva eller sitt kunnande, kände sig manade att ge – kallade att

ge. Och de fick vara med om något mycket speciellt, när de på detta sätt var med och skapade Uppenbarelsetältet. Det man gav blev renat och helgat åt Gud, det blev heligt och till välsignelse. (läs om detta i 2 Mos kap 35)

"Kom och tillverka åt Herren". Jag är med och skapar något heligt. Det låter förment, säger du. Kanske det, men jag tror inte det. Vi är dessutom fler som bygger. De härliga bilderna i detta Nyhetsbrev berättar om skaparkraft och glädje på Ekerö. Man blir så lycklig när man tar del av deras musikcafé. En annan skapare är Inga-Lill, liksom församlingsledaren som ringde från Skåne, den frustrerade barnledaren från storstan och volontären på lägret. Även du är med och bygger på ett heligt tempel, ett uppen-

Läs mer...



Avsändare:

PHV

AnnChristin Liljeroos
Grönås Skricksta Haga
635 13 Eskilstuna

B

Porto
Betalt

barelsetält, det är jag säker på. Tänkte nu berätta om dessa skapare, för att ge inspiration, tips och för att uppmuntra dig att komma och tillverka åt Herren.

Bildkommunikation

Inga-Lill Stenholm är mamma till en flicka med utvecklingsstörning och utan egentligt verbalt språk, men som kommunicerar på annat sätt och med hjälpmedel, bilder. Att prata om vad som ska ske, att man ska åka någon stans, äta, borsta tänderna och så vidare kan man göra med bilder. Liksom att kunna visa på känslor. Väldigt fiffigt! Förutom att användas som rent kommunikationsredskap skapar bilderna förståelse, man ser samband, rutiner och aktiviteter görs begripligt. Det blir hanterbart och en meningsfullhet skapas – man får en känsla av sammanhang.



Inga-Lill Stenholm.

Inga-Lill har skapat bilder som passar! Hennes företag skapar hela paket med bilder för olika sammanhang. I somras skapade hon även särskilda bilder som vi fått använda på våra gemenskapsveckor. Fantastiskt bra!

Är du intresserad av materialet är du välkommen kontakta Inga-Lill via hennes hemsida www.krumelur.eu eller krumelur.pling@gmail.com eller telefon 0702 289 955. Tror faktiskt att Inga-Lill även ställer upp och specialgör bilder för just ditt sammanhang, fråga henne vet ja! Inga-Lill påpekar att bildkommunikation

även passar utmärkt när vi pratar med personer med ett främmande språk, och till alla barn. Ett redskap att samlas kring. Värt att pröva!

AnnChristin Liljeroos Grönås

Gemenskapsveckorna

Vi söker en eller flera församlingar som vill vara medarrangörer till gemenskapsveckorna. Dessutom behöver vi nya volontärer.



Sommarvecka i Åre

Sommarvecka i Åre - kan det locka?

Vi planerar för sommaren och vill ha lite respons. Om det finns intresse att följa med till Åre så meddela

gärna det nu. Man kan även vara med och planera upplägg, aktivitet i fjällen.

Det finns två spår just nu

- Helt allergifritt boende och vecka
- Bo där vi även får sitta och rida på islandshästar, vana av terapeutisk ridning.



PHV

**PINGSTFÖRSAMLINGARNAS
HANDIKAPPVERKSAMHET**

För dig som vill ha kontakt:

Handikappkonsulent AnnChristin Liljeroos Grönås

• Skricksta Haga • 635 13 Eskilstuna

Tel. 0765-362 553 • info@phv.pingst.se

Uppdatera dig på PHVs hemsida – www.phv.pingst.se